

Rafael Sittard: Beleidsplan 2020

Onze voornaamste roeping is en blijft het OpenHuis zijn. Dit zien we niet als een programma maar is een levensstijl. Ons fysieke huis zien wij als een Jezus-huis. Elke maandagavond willen wij samen met een ieder die wil, samenkomen rondom Jezus. Zoals Jezus zei, “waar twee of drie bij elkaar komen in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”. De tijd en locatie staan vermeld op onze website!

Ons streven is het ‘Jezusnetwerkje’ van mensen welke elke maandagavond komen uit te breiden. Het goede en de weldaad die wij mogen ontvangen en ervaren gunnen we van harte ieder met wie we in contact komen. Zo staat ieder alert en geestelijk wakker in zijn eigen levenscontext om het goede nieuws van Jezus te delen. (Jezus kennen en Hem bekend maken).

Vaak gaat bovengenoemde samen om iets voor de ander(en) in praktische zin iets te betekenen, zoals een bezoeking aan een eenzame buurvrouw, een boodschap doen voor een hulpbehoevend iemand. Dus in praktische zin de liefde van Jezus uitleven!

Samenvattend:

Zoals vermeld op onze website willen we ons samen uitstrekken naar

1. Transformatie
2. Gemeenschap
3. Vermenigvuldiging

Dit alles vormt de kern van ons beleid.

Los van de Openhuis avonden willen we 4 keer per jaar samen eten en daarbij partners, vrienden en kennissen uitnodigen. Deze zullen samenvallen met de Christelijke feestdagen alsook een BBQ in de zomerperiode.

Graag ondersteunen wij korte of langere mogelijkheden tot zending of persoonlijke opbouw!