

Terugblik op het jaar 2021 geeft te kennen dat het een jaar van zo goed als geen numerieke groei blijkt. Wel heeft elk in ons kleine 'Jezusnetwerk' verhalen van ontmoetingen met velerlei mensen en in deze ontmoetingen vielen geregeld verwijzingen naar onze Heer maar we zagen geen radicale doorbraken in deze ontmoetingen.

Als Missiepost was 2021 een blijvend speerpunt de OpenHuis ontmoetingen elke maandagavond. De kring van mensen is met 1 persoon gegroeid en het bewustzijn van samen door het leven te gaan achter Jezus aan (wat zich vaker kenmerkt als struikelen en weer door gaan dan met vaste tred marcheren) kreeg m.i. meer vastigheid en innerlijke cohesie.

Het delen van allerlei levensperikelen bleek een blijvende motivator voor gebed; we dragen elkaar steeds meer op het hart en staan klaar om dit praktisch vorm te geven. Dit door een bemoedigingskaartje, telefoontje en het opzoeken van elkaar. Bovenstaande bleef echter niet beperkt tot eigen kring maar ook tot de mensen aan ieders levenshorizon. Zo zijn we op basaal niveau "beïnvloeders ten goede" oftewel, zoals Jezus dit benoemd, "zout en licht" in deze donkere harde wereld.

Uiteraard hadden de Corona-maatregelen ook voor ons zijn beperkingen in de wijze van samenkomen. Via 'teams' bleven we in contact. Verder via Open-Huis app-groep

Als Missiepost hebben we enkele korte termijn zendingsinitiatieven ondersteund maar ook humanitaire hulp.